

Goudse 'tekendag'

Een schetsboekje, tekenspullen, een kruk misschien. Meer was niet nodig om aan de dertigste editie, deze keer in Gouda, van een Sketchcrawl mee te doen. Enkele tientallen tekenaars meldden zich zaterdag eerst in de Agnietenkapel om mee te doen. Het werd een groot succes.

U *Ralph Julsing*
U *Gouda*

Volwassenen en kinderen, meer en minder professionele tekenaars. Ze zijn een heerlijk dagje uit. En passant konden de deelnemers lekker tekenen en genieten van mooi Gouda. Inmiddels zijn oomk al de eerste blogs over het evenement op internet verschenen. Gouda-promo op z'n best! Op de blog van Aart's Paradijs valt het volgende te lezen: 'Ik ben begonnen op het startpunt, de Agnietenkapel, waar ik hartelijk werd verwelkomd en na een kop koffie te hebben genomen ben ik aan het schetsen geslagen. Van de Agnietenkapel naar de bibliotheek, waar ik



De Goudse Sketchcrawl, een evenement voor jong en oud.

FOTO: JOHN VAN KLEEF

bovenin in een zaaltje ben gaan zitten die speciaal voor dit doel was ingericht, ook hier kon je gewoon koffie of thee pakken. De oude balken waren zeker een inspiratie. Na verloop van tijd ben ik hier ook weer vertrokken en aan de overkant ben ik een restaurantje in gegaan waar je onder het genot van een hapje en een drankje kon zitten schetsen. Daar ben ik bezig geweest met het schetsen van een boom en een stoel, over de boom ben ik

tevreden, over de stoel niet echt. Over het algemeen ben ik heel tevreden over deze dag. Ik ben een rondje rond de Sint Jan gaan lopen, een oud stukje Gouda met veel sfeer. MuseumgoudA, waar je gratis naar binnen kon door het tonen van je schetsboek, is een mooi museum met Gouds keramiek. Gouda is zeer bekend om het plateel, stijklkamers, schilderijen en zeer oude kerkgewaden met fijn borduurwerk. Al met al een prima dag.'